

YEDİNCİ BÖLÜM

Kadının biri Hasan el-Basrî'ye (rehimehullahu) gelir, «gene bir kızım vardı, öldü, onu rüyamda görmek istiyorum, onu rüyada görmeni sağlayacak bir dua öğretsin diye sana geldim» der. Hasan el-Basri (rehimehullahu) da kadının arzusunu yerine getirir. Kadın kızını rüyasında görür ki, aman Allah'im! Üzerinde katrandan bir elbise, boynuna bukagu ve ayaklarına prangalar vurulmuş.

Durumu Hasan el-Basrî'ye bildirir, veli de bu hale üzülür.

Aradan zaman geçer, bu defa kızı rüyasında Hasan el-Basrî görür. Kız cennettedir ve bası taçlıdır. Kız «Veli»ye «beni hatırladın mı? Ben sana gelerek söyle söyle ricada bulunan kadının kızıyım» der.

Hasan el-Basrî «seni gördüğüm duruma getiren sebep nedir?» diye sorar. Kız su cevabi verir: «Adamin biri bizim mezarlığın yanından geçerken Peygamber'imize ((s.a.v.)) bir defa selât-ü selâm getirdi, mezarlıkta azâb çeken besyüz elli ölü vardık. O adamin selât-selâmi sayesinde "bunlardan azabi kaldırın" diye emir geldi.»

Simdi düşünelim. Bir adamin Peygamber'imize (s.a.v.) getirdiği selât-ü selâm hürmetine o kadar acisi affedilince elli yıllık ömrü boyunca O'na selât-ü selâm getiren kimsenin Kiyamet günü. O'nun sefaatine nail olmaması düşünülebilir mi?

Ulu Allah (CC.) «o kimseler gibi (yâni münafıklar gibi) olmayın (günaha dalmayın) ki, onlar Allah'i unutmuşlardır (yani Allah'in emrinden ayrılarak tersini yapmışlar, dünyalık azgin arzularından tad almışlar ve onun aldatıcı görüntülerine gönül vermişlerdir).»

Peygamber'imize ((s.a.v.)) «mümin ve münafik kimdir» diye sormuşlar, Peygamber'imiz su cevabi vermiştir:

"Müminin gözü namazda, oruçta olur, münafığın gözü ise —hayvanlarda olduğu gibi— yemekte, içmekte, ibadet ve namazdan uzak durmakta olur. Mümin, eli vardıkça sadaka verir. Allah'dan günahlarının affedilmesini diler. Münafik ise ihtiras ve bos kuruntular pesindedir. Müminin Allah'dan başka hiç bir kimsede umudu olmaz, münafik ise Allah'dan başka herkese umut bağlar. Mümin, dini yerine malini feda eder, münafik ise mali ugruna dinini satar. Mümin Allah'dan başka hiç kimseden korkmaz. Münafik ise Allah'dan başka herkesten çekinir. Mümin iyilik işlemekle birlikte ağlar, münafik ise kötülük islediği halde güler. Mümin yalnızlıktan ve kendi basına kalmaktan hoslanır. Münafik ise giriskenlikten ve kalabalıktan hoslanır.

Mümin tohum eker, (yapıcı ve üreticidir) kargasalıktan hoslanmaz, münafik ise yıkıcıdır, bununla birlikte emeksiz ürün pesindedir. Mümin dininin prensiplerine uygun bir idare ugruna emir verir ve yasaklar koyar, düzelticidir. Münafik ise bas olma ihtirasi ugruna emirler verir ve yasaklar koyar, yıkıcıdır. Daha doğrusu kötülüğü emrederken iyiliği ve doğruyu yasaklar."

Nitekim ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor:

"Münafik erkekler de münafik kadınlar da birbirlerinin parçalarıdır (hepsi birbirine benzer) Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar. Onlar avuçlarını yumarlar (cimridirler) Onlar Allah'i unutmuşlardır, Allah da onları unuttu. Hiç süphesiz münafıklar,

fasikların ta kendileridirler."
(Tevbe Suresi 67-68)

"Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebediyyen kalmak üzere cehennem atesini va'detmiştir. O ates onlara yeter. Ayrıca Allah onları rahmetinden kovdu, onlar için tükenmez azab) vardır"
(Tevbe Suresi 68...)

Yine ulu Allah (C.C.) söyle buyurur:

"Allah münafıklar ile kâfirlerin hepsini (kâfir ve münafik olarak öldükleri takdirde) cehennemde biraraya getirecektir."
(Nisa Suresi 140...)

Âyet-i celilede münafıkların daha önce zikredilmelerinin sebebi, bunların kâfirlerden daha kötü olmaları yüzündedir. Arkasından da her iki zümrenin birlikte varacağı yerin cehennem olduğunu bildirmiştir.

Yine ulu Allah (C.C.) söyle buyuruyor:

"Hiç şüphesiz. Münafıklar cehennemden en att kalındadırlar. Onlar için hiç bir kurtarıcı bulamayacaksınız."
(Nisa Suresi 145...)

Münafik kelime manası bakımından «nafik-ul Yerbu» deyiminden türemiştir. Tarla faresinin yuvasında karşılıklı iki delik bulunduğu söylenir, birine «nafika» diğeri «kasta» denir. Tarla faresi birinin ucundan basını gösterir, öbüründen çikip gider. İşte münafığa o yüzden bu ad takılmıştır. Çünkü kendini müslümanmış gibi gösterir, öte yandan İslam'dan çıkarak kâfirlige girer.

Peygamber'imiz ((s.a.v.)) buyuruyor ki:

"Münafik, iki koyun sürüsü arasında gah sürünün birine, gâh öbürüne katılan saskin bir koyun gibidir. O bu sürülerin hiç birinde devamlı barınmaz, çünkü her iki sürüye de yabancıdır. Münafik

da tipki böyledir, ne tamamen müstümanlarta kaynasabilir ve ne de kafirlerle.» Ulu Allah (C.C.) cehennemi yedi kapili olarak yaratmistir. Nitekim "Cehennem'in yedi kapi si vardir" (Hicr Suresi - 44) diye buyuruyor.

Bu kapilar, lanetle kaplanmis demirdendir, cehennem duvarlarinin dis yüzü bakirdan ve iç yüzü kursundandir. Tabaninda azap ve tavaninda öfke ve acimazlik vardir. Zemini cam, kursun, bakir ve demir karisimidir. i Cehennemlikler üstten, alttan, sagdan ve solden atesle kusatilmislardir. Birbiri üzerinde duran katlardan meydana gelmistir. Iste münafiklar için bu katlarin en altta olani ayrilmistir.

Rivayete göre Cebrail'in (A.S.) gelislerinden birinde Peygamber'imiz ((s.a.v.)) O'na «ya Cebrail, bana cehennemi ve onun hararet derecesini tasvir et» der.

Cebrail (A.S.)'de Peygamber'imizin ((s.a.v.)) istegi üzerine sunlari anlatir.

"Ulu Allah, cehennem atesini yarattiktan sonra bin yil boyunca yakti, sonunda kipkirmizi oldu. Arkasindan bin yil daha yakti, nihayet agardi. Daha sonra onu koyu bir kara renge bürününceye kadar bin yil daha yakti.

Seni hak dinle Peygamber olarak gönderen Allah (C.C) adina yemin ederim ki, cehennemliklerin üzerlerindeki elbiselerden biri yeryüzü halkina gösterilecek olsa, hepsi ölürlendi. Yine eger cehennem içeçeginin bir tek kovasi yervüzü sularinin tamamina katilrsa, tadanlar derhal ölürdü." Ulu Allah (C.C)'in

"sonra onu boyu yetmi(s.a.v.)in zincire vururuz" ayetinde belirttiği zincirden bir arsin kadari kî o arsinin uzunlugu dogu ile bati arasi kadardir, dünya daglarına düşse, daglar erirdi. Eger aranizdan biri cehenneme girdikten sonra çıkarılarak araniza gönderilse yeryüzündekiler kokusununun keskinliginden bayılarak ölürlendi. Peygamber'imiz (S.A.S.) Cebrail'in sözünün burasinda araya girerek «ya Cebrail, bana cehennem'in kapilarini tarif et; su bildigimiz kapilar gibimiler?» diye sordu.

Cebrail (A.S.) «hayir». Ya Rasulallah fakat birbiri üzerinde katlar halindedirler. Kapidan kapiya yetmis yillik mesafe vardir. Her kapinin isi derecesi üzerindekiinden yetmis kat fazladir.

Peygamber'imiz ((s.a.v.)) Cebrail (A.S)'e bu kapilara tekabül eden katlara kimlerin gireceğini sordu, Cebrail söyle cevap verdi, «ismi —haviye— olan en alt katin kapisindan münafiklar gireceklerdir.

Nitekim ulu Allah (C.C)

"hiç süphesiz, münafiklar cehennem'in en alt kalindadirlar" buyuruyor. (Nisa Süresi. 145)

Ismi "Cahim" olan ikinci katin kapisindan Allah (C.C)'a ortak kusanlar gireceklerdir.

Ismi "Sakar" olan üçüncü katin kapisindan yildizlara tapan putperestler (sabiiler) gireceklerdir.

Adi "Lezza" olan dördüncü katin kapisindan seytan ile birlikte ona uyan atesperestler girecektir.

Adi "Hutame" olan besinci katin kapisindan yahudiler gireceklerdir.
Ismi "Sair" olan altinci katin kapisindan hiristiyanlar gireceklerdir.

Cebrail (A.S), sözünün burasinda susunca Peygamberimiz ((s.a.v.)) «hani yedinci katin kapisindan girecek olanlari söylemedin» diye sordu.

Cebrail (A.S) bu soruya: Ya Muhammed «onu sorma» diye cevap verdi. Peygamber (S.A.V)'imiz «söyle» diye ısrar edince Cebrail (A.S) "yedinci kapidan da senin ümmetinden tevbesiz ölen büyük günahkarlar gireceklerdir" diye sözünü tamamladi. Rivayete göre: "Hepiniz teker teker oraya (cehenneme) mutlaka gireceksiniz" mealindeki âyet-i kerime indigi zaman Peygamberimizin (S.A.V)ümmei hesabına duyduđu korku artmis ve hüğüür hüğüür aglamisti. (Meryem Sûresi. 71)

Allah (C.C)'i taniyan. O'nun siltesinin ve hisminin siddetini bilen kimse O'ndan olanca derecesi ile korkar. Anlatılan sikintilarla henüz karsilasmadan, o korkunç ve ürkütücü ev (cehennem) gözü önüne dikilmeden, perde düşüp intikami pek çetin olan Allah'in (C.C.) huzuruna çikarilmeden ve cehenneme sevkedilmeden kendine ve sapikliklanna gözyasi döker. Orada nice yasli kimse «hey gidi yasligim» diye feryad eder, nice genç «eyvah gençligime» diye bagirir. Nice kadin da «eyvah rezilliklerime, yazik yirtilan sir perdelerime» diye figan eder. Orada herkesin yüzü ve vücudu kapkaradir, beli bükülecektir. Ne büyüklere saygi gösterilir, ne de küçüklere acinir. Kadinlar çiril-çiplaktir.

Allah'im, ey bagislayicilarin ulusu! Rahmetin sayesinde bizi atesten ve atese yaklastiracak her türlü kötülükten koru. bizi iyilerle birlikte cennete koy.

Allah'im! Kusurlarimize göz yum, basimizdakileri güvenilir kil, ayak sürçmelerimizden sonra dengeye kavusmamizi nasib eyle ve huzurunda bizi rezil eyleme, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Salât ve selâm Peygamber (S.A.V)'imize. O'nun yakinlari ile sahabilerin üzerine olsun.